

Από: Ζωή Γεωργαντά και Νίκο Λογοθέτη

15 Απριλίου 2014

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα *ΤΟ ΧΩΝΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ*

Κυριακή του Πάσχα, 20 Απριλίου 2014

Εδώ πλεόνασμα, εκεί πλεόνασμα, πού είναι το πλεόνασμα; Η σύγχυση που ο συστημικός Τύπος καλλιεργεί!

Ως αντίδοτο στη σύγχυση που επικρατεί παντού στη χώρα μας λόγω των Συστημικών ΜΜΕ, ας αρχίσουμε με κάποιες διευκρινίσεις:

Πρώτον, ο επίσημος ορισμός του Ελληνικού Δημοσίου Έλλειμματος που περιλαμβάνεται σε όλες τις επίσημες ανακοινώσεις της Eurostat, δίνεται κατ' αρχήν από το άθροισμα των ελλειμμάτων: α) της Κεντρικής Κυβέρνησης (αποτελούμενης από τα Υπουργεία και τους διάφορους Δημόσιους Οργανισμούς), β) της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και γ) της Κοινωνικής Ασφάλισης. Το άθροισμα των ελλειμμάτων των τριών παραπάνω τομέων εντός ενός συγκεκριμένου έτους ονομάζεται *Συνολικό Έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης* ή *Συνολικό Δημόσιο Έλλειμμα* για αυτό το έτος. Τα ελλείμματα, συσσωρευτικά, όλων των ετών μέχρι τώρα αποτελούν το *Δημόσιο Χρέος*.

Δεύτερον, το συνολικό έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης, που θα το ονομάζουμε από εδώ και πέρα *δημόσιο έλλειμμα*, ορίζεται ως η αρνητική διαφορά μεταξύ των εσόδων και δαπανών του δημοσίου, δηλαδή της γενικής κυβέρνησης. Με άλλα λόγια, όταν οι δαπάνες υπερκαλύπτουν τα έσοδα, τότε έχουμε έλλειμμα. Και όταν τα έσοδα υπερκαλύπτουν τις δαπάνες, τότε έχουμε πλεόνασμα. Για να μιλάμε για *πρωτογενές αποτέλεσμα* (έλλειμμα/πλεόνασμα) θα πρέπει το σκέλος των δαπανών να μην περιλαμβάνει τους τόκους επί του δημοσίου χρέους.

Τρίτον, όλα τα επίσημα έγγραφα της Eurostat¹ ορίζουν ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή μεθοδολογία ΕΣΑ95 και τις διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος του Μάαστριχτ (τις λεγόμενες EDP, δηλαδή Excessive Deficit Procedures), που έχει υπαχθεί η Ελλάδα και άλλες χώρες της ευρωζώνης, το σκέλος των δαπανών περιλαμβάνει όλες τις κεφαλαιακές μεταβιβάσεις που υποδηλώνουν ρευστό χρήμα προς στήριξη των πιστωτικών ιδρυμάτων, κοινώς τραπεζών, από την κυβέρνηση.

Αυτό όμως που αποκρύπτει η κυβέρνηση και η μονοπρόσωπη προεδρική ΕΛΣΤΑΤ είναι ότι η μορφή στήριξης των τραπεζών που επέλεξε η κυβέρνηση υπάγεται στην παραπάνω κατηγορία κεφαλαιακών μεταβιβάσεων η οποία επιβαρύνει το δημόσιο χρέος και έλλειμμα. Σημειωτέον, ότι αυτή την επιλογή έχει κάνει μόνο η Ελληνική κυβέρνηση μεταξύ των κυβερνήσεων όλων των υπερχρεωμένων χωρών του Νότου! Ενώ θα μπορούσε, στα πλαίσια του Ενωσιακού Δικαίου ESA 95 (EDP), να επέλεξε άλλη μορφή στήριξης των τραπεζών που δεν επιβαρύνει το δημόσιο χρέος και έλλειμμα, όπως έχει πράξει η Ισπανία για παράδειγμα. Κάτι άλλο όμως που αποκρύπτει η Κυβέρνηση είναι το γεγονός ότι, ενώ για τα έτη 2011 και 2012 το πρωτογενές αποτέλεσμα υπολογίστηκε στη βάση της ανωτέρω επιλογής, για το 2013 η κυβέρνηση αγνοεί αυτή την επιλογή της!! Και εύλογα αναρωτιέται κανείς: γιατί κύριοι της Κυβέρνησης για άλλη μια φορά προβαίνετε σε στατιστική αλχημεία; Μήπως επειδή κάποιες «συμφωνίες» σας με την Eurostat τις τιμάτε όταν σας συμφέρει και δεν τις τιμάτε όταν δεν σας συμφέρει; Ιδιαίτερα σε προεκλογικές περιόδους όπου πρέπει οπωσδήποτε να δείξουμε

¹ Βλ. για παράδειγμα την τελευταία Eurostat News Release 152/2013 – 21 October 2013, Annex 2, υποσημείωση 4.

«πρωτογενή πλεονάσματα» και όπου πρέπει οπωσδήποτε «να βγούμε στις Αγορές»; Φταίμε εμείς τελικά που κάνουμε διάφορες υποθέσεις εφόσον απάντηση δεν παίρνουμε;

Επιτρέψτε μας λοιπόν να προσφέρουμε την δική μας εξήγηση για τις προεκλογικές σας «παλινωδίες»: Η μορφή που διαλέξατε, κύριοι, να στηρίζετε τις τράπεζες, ήταν ελαφρυντική του χρέους και του ελλείμματος για τα έτη 2011 και 2012 λόγω μεγάλων ποσών που ανέκλυαν από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (HFSF – Hellenic Financial Stability Fund), οπότε τότε, πονηρά και κοντόφθαλμα σκεφτόμενοι, διαλέξατε την συγκεκριμένη επιβαρυντική μορφή στήριξης των τραπεζών, η οποία έτυχε να μην είναι επιβαρυντική για τα έτη 2011 και 2012. Και... τώρα αθετείτε την επιλογή σας στον βωμό ενός πλαστού πλεονάσματος που νομίζετε ότι θα πιστέψουν οι αφελείς ιθαγενείς, ιδιαίτερα αυτοί που θα λάβουν – αν θα λάβουν – τα προεκλογικά καθρεφτάκια που χαρίζετε λόγω του «τεράστιου πλεονάσματος που πετύχαμε»!

Θα συμφωνήσει άραγε η Eurostat με τις παλινωδίες σας και τα, για άλλη μία φορά, *Greek statistics* σας που θα μας ταπεινώσουν πάλι; Μήπως – λέμε μήπως – θα επιμείνει να ισχύσουν για το 2013 τα αμοιβαίως συμφωνηθέντα για το 2011 και 2012, κυρίως επειδή στην Ευρώπη θέλουν να συνεχίσουν να μας κρατάνε από το λαιμό και μας ετοιμάζουν νέο μνημόνιο; Ή τελικά θα «συμφωνήσει» η Eurostat και σε αυτήν τη *δημιουργική λογιστική* όπως έχει ξανακάνει στο παρελθόν (βλ. διογκωμένο έλλειμμα του 2009!) και προσυπογράψει τα στοιχεία «χωρίς αστερίσκους»;

Ας δούμε όμως τα νούμερα για το πλαστό πρωτογενές πλεόνασμα και για το αληθινό πρωτογενές έλλειμμα.

Στην σελίδα 80 της Εισηγητικής Έκθεσης του κ. Στουρνάρα για τον Προϋπολογισμό του 2014, υπάρχει ο παρακάτω πίνακας 3.4:

Πίνακας 3.4 Εκτίμηση ελλείμματος Γενικής Κυβέρνησης έτους 2013 σύμφωνα με τη μεθοδολογία European System Accounts (ESA 95)			
	Ισοζύγιο (έλλειμμα) Γενικής Κυβέρνησης χωρίς την επίπτωση της υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων	Επίπτωση της υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης	Συνολικό ισοζύγιο (έλλειμμα) Γενικής Κυβέρνησης¹
εκατ. ευρώ	-3.960	-19.102	-23.062
% του ΑΕΠ ²	-2,2%	-10,4%	-12,6%

¹ Η αύξηση του ελλείμματος από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών αντிகρίζεται από περιουσιακά στοιχεία (μετοχές), η μεταπώληση των οποίων θα αποφέρει στο μέλλον μείωση του δημόσιου χρέους.
² ΑΕΠ 2013: 182.911 εκατ. ευρώ

Ο πίνακας αυτός μας λέει ότι το Συνολικό Έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης στην βάση ΕΣΑ95 (Μάαστριχτ) είναι 23,062 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο υπολογισμός του πρωτογενούς ελλείμματος είναι πολύ εύκολος: από τα 23,062 δισεκ. ευρώ αφαιρούμε τους τόκους του δημοσίου χρέους 7,878 δισεκ. ευρώ που είναι καταγεγραμμένοι στην σελίδα 79 της Εισηγητικής Έκθεσης, πίνακας 3.2.

Έτσι, έχουμε $23,062 - 7,878 = 15,184$ δισεκ. ευρώ **ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑ** – το αναμενόμενο δηλαδή αποτέλεσμα που θα προέκυπτε με τη μέθοδο υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκε το 2011 και 2012 και η οποία είναι σύμφωνη με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΣΑ95.

Βέβαια, αν δεν λάβουμε υπ' όψιν μας τα 19,062 δις όπως κάνει με κοντόφθαλμη πονηρία η κυβέρνηση, τότε έχουμε ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ: 3,878 δις (και για να μην το παρακάνουμε, ας κόψουμε κάτι και ας πούμε ότι είναι 2,9 δις. μήπως και μας πιστέψουν!)

Όσο για την μονοπρόσωπη προεδρική ΕΛΣΤΑΤ, πήρε διάφορα νούμερα, ποιός ξέρει πώς, και πριν το τέλος του περασμένου έτους, μας τα πάσαρε ως προβλέψεις για το 2013 – μάλλον απρόθυμα καθόσον «επέρριψε» την ευθύνη αυτών των προβλέψεων στο ΥΠΟΙΚ (και εμείς που νομίζαμε ότι η ΕΛΣΤΑΤ ήταν «Ανεξάρτητη Αρχή!»). Μάλιστα, δημοσίευσε στην επίσημη ιστοσελίδα της Eurostat, ασφαλώς με την έγκριση της Eurostat, ότι το Συνολικό Δημόσιο Έλλειμμα είναι (-)3,886 δισεκ. ευρώ (πολύ «κοντά» στο -3,960 του Πίνακα 3.4 του κ. Στουρνάρα) αντί για το ορθό -23,062 δις. Για να το βγάλει όμως αυτό το -3,886, έπρεπε να εφεύρει κάπου πλεονάσματα. Και τα εφήυρε στα Ασφαλιστικά Ταμεία και στους ΟΤΑ. Δείτε τα νέα *Greek Statistics* στον επόμενο πίνακα:

	Πρόβλεψη για 2013
Συνολικό Έλλειμμα (-) / Πλεόνασμα (+) Γενικής Κυβέρνησης	-3,886
Κεντρικής Κυβέρνησης	-11,061
Τοπικής Αυτοδιοίκησης	1,319
Κοινωνικής Ασφάλισης	5,856
Πηγή: Eurostat, EDP Tables – Πίνακες Υπερβολικού Ελλείμματος, 9 Οκτωβρίου 2013, δημοσιευμένο στο επίσημο site της Eurostat.	

Δείχνει δηλ. ότι τα Ασφαλιστικά Ταμεία για το 2013 είχαν πλεόνασμα 5,856 δις. όταν αυτά έχουν ήδη καταρρεύσει, ενώ έχουν ήδη κάνει στάση πληρωμών σε πολλούς συνταξιούχους και ενώ το 2012 είχαν καταγράψει έλλειμμα άνω των 2,2 δις!

Αυτά τα εγκληματικά τερτίπια κατά της χώρας μας έχουν συντελεστεί αφού έχουν απομακρυνθεί όλοι οι ειδικοί Εθνικολογιστές από το Τμήμα Εθνικών Λογαριασμών της ΕΛΣΤΑΤ και αφού πληρώνουμε δεκάδες χιλιάδες ευρώ στον Άγγλο «εμπειρογνώμονα» Μάρτιν Κέλλαγουέ!! Οικονομικός αποτροπιασμός στην χειρίστη μορφή του!

Ήρθε όμως και ο Απρίλιος του 2014 και μαζί του, αναγκαστικά (πάντα με την καθοδήγηση της Eurostat), και οι εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ για το έλλειμμα και χρέος του 2013. Και, όπως διαβάζουμε από τον Οικονομικό Τύπο της 14.4.2014: «... Το **έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος 2013, όπως υπολογίζεται στα πλαίσια της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ), ανήλθε στα 23,1 δις. ευρώ (12,7% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος), σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. ... Με βάση τα ίδια στοιχεία η Ελλάδα καταγράφει **πρωτογενές έλλειμμα** ύψους 8,7% του ΑΕΠ το 2013 ή **15,887 δις...**»**

Κατά τα άλλα: «Ευτυχείτε (και ψηφίστε μας!)), καθόσον «*Βγήκαμε στις Αγορές*», «*Βγαίνουμε από την Κρίση*», «*Φεύγουμε από τα Μνημόνια*» - διότι ... «*Πετύχαμε πρωτογενές πλεόνασμα*»!