

Από Ζωή Γεωργαντά

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα **ΤΟ ΧΩΝΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ**
13/4/2014

Μπάι-μπάι Κασσάνδρα... Hello Σαμαρά!

Ένα ακόμα εγκληματικό “σαξές στόρυ”

Η επίορκη κυβέρνηση προσπαθεί να παραπληροφορήσει τον Ελληνικό λαό για να μαζέψει ψήφους σύμφωνα με την πάγια τακτική της: ΤΟ ΨΕΜΜΑ. Πανηγυρίζει για το 4,95% κόστος δανεισμού της, αλλά η Πορτογαλία βγήκε στις αγορές με 2,65% και η Ισπανία με 1,75%.

Σύμφωνα με την Citi η Ελλάδα πλήρωνε λιγότερο από 3% κατά μέσο όρο για τα δάνεια που πήρε από τους επίσημους πιστωτές της το 2013. Συνεπώς, το 4,95% για τα 3 δισεκ. ευρώ με 5-ετές ομόλογο είναι πολύ υψηλό κόστος για την χώρα μας. Η διαφορά των επιτοκίων θα βαρύνει την χώρα με τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ το χρόνο μόνο από τόκους! Επίσης, το ομόλογο θα εκδοθεί με Αγγλικό δίκαιο που εξασφαλίζει τους δανειστές από ερχόμενο νέο κούρεμα ή νέα αναδιάρθρωση, δηλαδή νέα χρεοκοπία που οι διεθνείς σχολιαστές την βλέπουν να έρχεται, αλλά ο κ. Σαμαράς ποιεί την νήσσα. Όλα για τους ψήφους, βλέπετε.

Το ομόλογο των 3 δισεκ. ευρώ αντιπροσωπεύει το λεγόμενο «κόστος ευκαιρίας» λένε οι Financial Times στις 10/4/2014. Με άλλα λόγια, είναι το κόστος του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή το κόστος το δικό μου και το δικό σου από το κόσμητο του μισθού μου και της σύνταξής σου, προκειμένου ο κ. Σαμαράς να πετύχει το στόχο του, δηλαδή την άγρα ψήφων από τον παραπλανημένο και απελπισμένο Έλληνα πολίτη. Άλλωστε ο διεθνής Τύπος το λέει ανοικτά ότι το δάνειο αυτό ήταν πολιτική και επικοινωνιακή σκοπιμότητα εσωτερικής κατανάλωσης από την κυβέρνηση Σαμαρά. Και εμείς λέμε: **Αισχρή διοίκηση και αισχρή διαχείριση.**

Η επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές και η υπερπροσφορά του 5-ετούς ομολόγου παρομοιάζεται με το να δίνεις σε έναν αλκοολικό ένα μπουκάλι ούζο. (Ralph Atkins, Financial Times, 9/4/2014) Εξευτελιστική και ταπεινωτική διαπίστωση, αλλά αληθινή.

Η αλήθεια είναι ότι η μείωση του κόστους δανεισμού των χωρών με προβλήματα σε διεθνές επίπεδο είναι πολύ προσωρινή και ουδόλως οφείλεται στην «ανάπτυξη» ή στην «έξοδο από την κρίση» που δήθεν βλέπουν οι αγορές για την χώρα μας. Αντίθετα, η μείωση αυτή αντανακλά τις «αφρώδεις» συνθήκες που επικρατούν στις πιστωτικές αγορές και οι οποίες κάτω από τον αφρό κρύβουν βαθειά προβλήματα στην οικονομία και στα χρηματοπιστωτικά συστήματα. (Financial Times, 9/4/2014) Και για τον πρόσθετο αυτό λόγο, εκτός από την αχρείαστη επιβάρυνση του Ελληνικού δημοσίου, ο δανεισμός αυτός δεν είναι κάτι το χαρμόσυνο μας λέει η ίδια εφημερίδα.

Συνεπώς, η μείωση των επιτοκίων δανεισμού αφορά όλη την υπερχρεωμένη ευρωζώνη και οφείλεται στις τρέχουσες διεθνείς συνθήκες. Αλλά ας δούμε τις συνθήκες αυτές λίγο πιο συγκεκριμένα:

Τα χαμηλά επιτόκια, γύρω στο 0%, που επικρατούν στις διεθνείς αγορές σε συνδυασμό με το κунήγι των επενδυτών για υψηλές αποδόσεις έχουν στρέψει επενδυτές και κερδοσκόπους στην αυξημένη ζήτηση κρατικών ομολόγων που ανήκουν στην κατηγορία των σκουπιδιών επειδή τα σκουπίδια έχουν καλλίτερες αποδόσεις, δηλαδή έχουν υψηλότερα επιτόκια. Όμως, σύμφωνα με τον βασικό κανόνα των ελεύθερων αγορών, η αυξημένη ζήτηση, στην προκειμένη περίπτωση η ζήτηση αυτής της κατηγορίας κρατικών ομολόγων, έχει οδηγήσει στην πτώση των αποδόσεών τους, ή με άλλα λόγια στην μείωση του κόστους δανεισμού των υπερχρεωμένων χωρών της ευρωζώνης από 23-26%, και 30% που ήταν για την Ελλάδα, σε κάτω από 5%.

Αυτή είναι με λίγα λόγια η μιζέρια και αθλιότητα των πολιτικών κομμάτων που μας διακυβέρνησαν μέχρι σήμερα.

Ένα πρόσθετο γεγονός που ενισχύει την πτώση των αποδόσεων είναι και η πρόσφατη προώθηση από την ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) του λεγομένου εμπορίου “carry” μέσω του οποίου οι τράπεζες δανείζονται πολύ φθηνά από την ΕΚΤ για να αγοράσουν κρατικά ομόλογα, ή με άλλα λόγια για να δώσουν δάνειο στο κράτος με συγκριτικά πολύ υψηλότερο επιτόκιο, ή άλλως, υψηλότερη απόδοση. Δηλαδή η ΕΚΤ με πονηρό Γερμανικό-Άριο τρόπο ανακεφαλοποιεί τις τράπεζες σε βάρος του δημοσίου τομέα των σκλάβων του Νότου. Είναι γνωστό ότι οι Ισπανικές τράπεζες έχουν αποκομίσει δεκάδες δισεκατομμυρίων ευρώ με την στρατηγική αυτή στο πρόσφατο παρελθόν. Η τωρινή προώθηση της στρατηγικής αυτής από την ΕΚΤ οδηγεί στο ίδιο φαινόμενο, μάλλον και για την χώρα μας, αν και ανώνυμος τραπεζίτης το απέκλεισε αυτό για την χώρα μας, σύμφωνα με τους Financial Times, 10/4/2014.

Επίσης, πρόσθετο γεγονός ενίσχυσης της ζήτησης κρατικών ομολόγων αποτελεί και η υποεκτίμηση του κινδύνου χρεοκοπίας και εξόδου από το ευρώ που εκ προθέσεως αφέθηκε να κυκλοφορήσει από την ΕΚΤ μέσω στόματος του προέδρου της Μάριο Ντράγκι. Δηλαδή, ο κ. Ντράγκι μας είπε ότι προκειμένου να αντισταθμίσει η ΕΚΤ τον αρνητικό πληθωρισμό της ευρωζώνης επρόκειτο να προβεί στο λεγόμενο QE (quantitative easing) ή στην με άλλα λόγια αγορά από την ίδια την ΕΚΤ κρατικών ομολόγων, ανακοίνωση που βέβαια έμεινε στα λόγια και είχε προφανή σκοπό την υποεκτίμηση του κινδύνου στον οποίο έμπαιναν οι επενδυτές ομολόγων της κατηγορίας των σκουπιδιών. Ας μη ξεχνάμε ότι η ΕΚΤ έχει τεράστιο πρόβλημα με τα χρέη των χωρών της ευρωζώνης που συνέχεια αυξάνονται λόγω της κοντόφθαλμης πολιτικής λιτότητας που υπαγορεύεται από την Γερμανία. Συνεπώς, η ΕΚΤ επιδιώκει με κάθε **ανέξοδο** γι’ αυτήν τρόπο να απαλλαγεί από τα χρέη χωρών σαν την Ελλάδα.

Οι οικονομικοί αναλυτές του διεθνούς Τύπου τονίζουν την επικινδυνότητα αγοράς Ελληνικών ομολόγων και τονίζουν την πιθανότητα η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ να αυξήσει τα επιτόκια, γεγονός που θα επηρεάσει τις διεθνείς πιστωτικές συνθήκες, και ακόμα τονίζουν ότι η Ελληνική οικονομία είναι ο ασθενής κρίκος της Ευρώπης. Αρκεί να σημειώσουμε τα εξής κατορθώματα των επίορκων κυβερνήσεων των τελευταίων τεσσάρων ετών:

- Υποβάθμιση της χώρας μας τον Ιούνιο 2013 από «αναπτυγμένη χώρα» σε επίσημα χαρακτηριζόμενη ως «αναδυόμενη αγορά», δηλαδή η Ελλάδα τοποθετείται σήμερα στο ίδιο επίπεδο με τις υπανάπτυκτες οικονομίες της Αφρικής. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο της υποβάθμισης, που αποτελεί μοναδική περίπτωση στον κόσμο, η επίορκη κυβέρνηση πανηγύριζε το πρώτο success story του πλαστού πρωτογενούς πλεονάσματος.
- Το χρέος της χώρας για το 2013 είναι 175,5% του ΑΕΠ, ενώ εκτιμάται από τους Financial Times σε 180% . Η ίδια εφημερίδα τονίζει ότι η Νότια Αφρική, που έχει χρέος μόνο 47% του ΑΕΠ της, θεωρείται από τις αγορές περισσότερο ευνοϊκή για επενδύσεις από ό,τι η Ελλάδα.
- Το πρωτογενές πλεόνασμα είναι πλασματικό και όλοι το γνωρίζουν εκτός ίσως από τον ταλαιπωρημένο Ελληνικό λαό.
- Στην πραγματικότητα ο προϋπολογισμός σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία παρουσιάζει πρωτογενές έλλειμμα 17 δισεκατ. ευρώ.
- Η ανεργία είναι 27,5% σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ και 34% σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, ιστορικά πρωτοφανή μεγέθη που ξεπερνούν την ανεργία του μεγάλου Κραχ του 1929-30
- Οι λιανικές πωλήσεις και η οικοδομική δραστηριότητα έχουν μειωθεί κατακόρυφα
- Η συνολική εθνική μας παραγωγή έχει μείνει τα ¾ αυτής που υπήρχε το 2010
- Η χρηματιστηριακή αγορά τον Ιούνιο 2013 εκτιμάτο στο 1/5 της αξίας της πριν το 2010

- Η μείωση των τιμών καταναλωτή είναι αρνητική, μοναδική περίπτωση στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι η ανεργία βαίνει αυξανόμενη.

Αυτά είναι μερικά από τα κατορθώματα των επίορκων που μας κυβερνούν με ψέμματα και συνεχή παραπληροφόρηση, χωρίς να αναφέρουμε την εξαθλίωση των ελλήνων ευρωπαϊών πολιτών, την κατάφορη παραβίαση του συντάγματος και της δημοκρατίας, την προσπάθεια επηρεασμού της Δικαιοσύνης που μερικοί αντιπρόσωποί της υποκύπτουν, αλλιώς τους περιμέναμε και αλλιώς μας βγήκαν (βλ πχ κ. Πεδιαδίτη για την υπόθεση ΕΛΣΤΑΤ, και ίσως και η κ. Κουτζαμάνη με την υπόθεση των βίντεο).

Κατά τα λοιπά... βαίνουμε προς ανάπτυξη και βγαίνουμε από την κρίση!!!! και η ζωή μας μπαίνει στην φάση του αργού θανάτου μετά τις εκλογές, ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ οι Έλληνες αποφασίσουν διαφορετικά.

Αντίο κ. Σαμαρά!

ZG/ 10-4-2014