

Η ΕΛΣΤΑΤ ακόμα στο έλεος του Γεωργίου και των δανειστών Η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να επιληφθεί για μια τίμια Διοίκηση στην ΕΛΣΤΑΤ

Βασιλικότερη του Βασιλέως η υπάλληλος Αθανασία Ξενάκη που την όρισε ... ο απελθών Γεωργίου ως αντικαταστάριά του

Ζωή Γεωργαντά και Νικόλαος Λογοθέτης

Πώς μπορεί να προχωρήσει μια χώρα όταν έχει σε αποφασιστικές θέσεις άτομα δίχως την κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία, άτομα που προωθούνται αναξιοκρατικά μέσα στο σύστημα ευνοιοκρατίας και με μόνο προσόν την ικανότητα να έρπουν με δουλκή υποκρισία; Η κυβέρνηση πρέπει **τουλάχιστον** να προχωρήσει στην κάθαρση όχι μόνον των καρχαριών, αλλά και των γυμνοσαλιάγκων που βρίθουν σε θέσεις εξουσίας στον δημόσιο αλλά και να καλλιεργήσει την ηθική αυτή και για τον ιδιωτικό τομέα.

Αν και μέρος του Τύπου έγραψε το αντίθετο, εν τούτοις ο τ. Υπουργός Οικονομικών, κ. Γιάννης Βαρουφάκης, δεν τόλμησε να «παραιτήσει» τον επί πενταετία αλλοιώνοντα τα στατιστικά στοιχεία του δημοσίου χρέους και ελλείμματος της χώρας μας πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ, κ. Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος είναι και ο καταστροφέας του Ελληνικού Στατιστικού συστήματος, αλλά και ο κύριος υπεύθυνος για την νομιμοποίηση του Α' Μνημονίου και την έκτοτε λήψη των επαχθών μέτρων, καθώς και για την μετεξέλιξη του Α' Μνημονίου σε Β' Μνημόνιο και τώρα σε Γ' Μνημόνιο. Ούτε η επαναστάτρια πρόεδρος της Βουλής τόλμησε να προωθήσει την παραίτηση του πρώην υπαλλήλου του ΔΝΤ από την προεδρία της ΕΛΣΤΑΤ, αν και ο στατιστικός νόμος 3832/2010 (μολονότι στην κυριολεξία ξεδοντιασμένος από την Eurostat και την Τρόικα) αναφέρει ρητά στο άρθρο 15, παρ.2 ότι «*Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. δύναται να παυθεί, με απόφαση του οργάνου που τον διόρισε, για αδυναμία άσκησης των καθηκόντων του ... ή για σπουδαίο λόγο που αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως ιδίως ..., ή η κατάχρηση της θέσης του για ίδιο, προσωπικό ή εμπορικό όφελος...*». Σύμφωνα δε με το άρθρο 13 παρ.1 «*Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. επιλέγεται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, με εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από δημόσια προκήρυξη, με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών της.*», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.2 «*Η λειτουργία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. υπάγεται στον έλεγχο της Βουλής των Ελλήνων σύμφωνα με τον Κανονισμό της.*»

Θα μου πείτε βέβαια ότι ο απελθών Γεωργίου (ελπίζουμε να είναι τελικά απελθών) για να μπορεί να λειτουργεί αυθαίρετα φρόντισε και επί πέντε ολόκληρα χρόνια τώρα η ΕΛΣΤΑΤ δεν έχει Κανονισμό Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 12 του ν.3832/2010. **Όμως το βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση μπορούσε να τον παραιτήσει από τα καθήκοντά του για παράβαση των οποίων δικάζεται στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών στις 2 Σεπτεμβρίου 2015, η δε παράβαση των υπηρεσιακών του καθηκόντων έγινε, όπως αναγράφεται στο σχετικό Βούλευμα, με πρόθεσή του και με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του και σε άλλον παράνομο υλικό όφελος, αλλά και ηθικό όφελος, σφετεριζόμενος ακόμα και τις αρμοδιότητες του επταμελούς Συλλογικού Οργάνου (ΔΣ) της ΕΛΣΤΑΤ.**

Η δε δίωξη του κ. Γεωργίου και της κ. Ξενάκη για την ψευδή διόγκωση του ελλείμματος του 2009 δεν έχει ακόμα λήξει: κατ' αρχήν **πουθενά στο πρόσφατο Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών δεν υπάρχει η παραμικρή νύξη ότι το έγκλημα της ψευδούς διόγκωσης του δημοσίου ελλείμματος του 2009 δεν διεπράχθη.** Θα παραπέμψουμε σε ρεπορτάζ της

εφημερίδας ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ στις 14/8/2014, καθώς και στο χθεσινό <http://www.prapolitika.gr/article/314133/nea-ereyna-stin-elstat>, όπου μπορεί ο ενδιαφερόμενος να διαβάσει ότι ο Άρειος Πάγος θα έχει την τελευταία λέξη καθόσον οι γράφοντες προσέφυγαν στο Ανώτατο Δικαστήριο όσον αφορά το κακούργημα της ψευδούς δióγκωσης του 2009 και η δημοσιογράφος κ. Νεφέλη Ιανού φαίνεται να έχει πληροφορίες ότι η Δικαιοσύνη θέτει πάλι στο μικροσκόπιο την σχετική δικογραφία.

Το εξώφρενικό είναι ότι ο Γεωργίου, εν είδει απόλυτου άρχοντα, πριν αποχωρήσει προφανώς λόγω του φόβου του για την επερχόμενη δίκη του στις 2/9/2015, όρισε αντικαταστάριά του την κ. Αθανασία (Νάνσυ) Ξενάκη η οποία άρχισε να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, μάλιστα ανώνυμα, ως κλέφτης εν νυκτί, γράφοντας του κόσμου τις αναλήθειες, διαστροφές και διαστρεβλώσεις των γεγονότων συνοδευόμενες από βωμολοχίες κατά όλων όσων δεν στήριξαν τον Γεωργίου στις παρανομίες του. Προφανώς η κ. Ξενάκη επιθυμεί να στείλει μήνυμα στον κ. Βάλτερ Ράντερμάχερ της Eurostat ότι θα είναι υπάκουη και ότι θα συνεχίσει να αλλοιώνει τα στοιχεία και να διαλύει την Στατιστική μας Υπηρεσία, προσδοκώντας εις αντάλλαγμα την διατήρησή της ως μόνιμο προσωρινό πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ κατά την διάρκεια του Γ' Μνημονίου, βεβαίως διαμέσου των γνωστών παρεμβάσεων της Eurostat και της Κομισιόν στα στατιστικά δεδομένα μας. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι γίνεται εδώ. Μπείτε σκύλοι αλέστε.

Η κυβέρνηση θα πρέπει άμεσα να ενεργήσει. Οι πολιτικές της όποιας κυβέρνησης θα βασιστούν σε κοινωνικοοικονομικά στοιχεία και αν αυτά τα στοιχεία είναι παραποιημένα και ελλιπή, ασφαλώς θα οδηγηθούμε πάλι σε νέο σασπένς στόρυ. **Η Στατιστική μας Υπηρεσία είναι το πιο σημαντικό Υπουργείο, αυτό πρέπει να γίνει ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ.**

Όσον αφορά την κ. Ξενάκη, ενημερώνουμε τον αναγνώστη συν-Έλληνα τα εξής:

1. Η κ. Ξενάκη προωθήθηκε ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2010 από τον κ. Γεωργίου, κατ' αρχήν σε ρόλο Αντιπρόεδρου της ΕΛΣΤΑΤ, δηλαδή ως αντικαταστάτης του όταν αυτός πήγαινε στις ΗΠΑ, στις Βρυξέλλες και στο Χόνγκ-Κόνγκ ή οπουδήποτε αλλού για να εμπλουτίζει την μεθοδολογία της στατιστικής μηχανογραφίας και να δυσφημίζει την Ελλάδα, κατά παράβαση του ν.3832/2010 άρθρο 13 παρ.2 (όπως ίσχυε μέχρι Δεκέμβριο 2010) που θέσπιζε ότι ο Αντιπρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, δηλαδή ο κ. Ν. Λογοθέτης, έπρεπε να αντικαθιστά τον πρόεδρο εν τη απουσία του, συγκεκριμένα «*Εάν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο Αντιπρόεδρος ασκεί χρέη Προέδρου.*». Και στην συνέχεια η κ. Ξενάκη πήρε παράτυπα και παράνομα την θέση του ήδη υπάρχοντος Γενικού Διευθυντή Ερευνών, κ. Ιωάννη Τζουγά, όταν ο τελευταίος φαίνεται άρχισε να μην αρέσει στον πρόεδρο, επειδή είχε γνώμη.
2. Η κ. Ξενάκη θα πρέπει να αναρτήσει και το βιογραφικό της παράλληλα με τις ανακοινώσεις που βγάζει ως ΕΛΣΤΑΤ μετά τις 2/8/2010, ανυπόγραφες ως κλέφτης γιατί ίσως νομίζει ότι οι συκοφαντίες που εξαπολύει ενάντια σε τίμιους επιστήμονες θα μείνουν αναπάντητες. Βέβαια θα πρέπει να πληροφορηθούμε πώς η κυρία αυτή διορίστηκε στην ΕΣΥΕ (νυν ΕΛΣΤΑΤ), πού σπούδασε σε τι θέμα, πώς χρηματοδοτήθηκε, γιατί οι «κακές» γλώσσες μας λένε ότι **επί 15 χρόνια εισέπραττε υποτροφία αλλά και μισθό Διευθυντή (!!!) από την ΕΛΣΤΑΤ**. Με δυό λόγια, η κυρία αυτή άρμεξε καλά το πελατειακό κράτος που τώρα μας λείπει ότι δεν της αρέσει.
3. Θα πρέπει επίσης να μας απαντήσει η κυρία αυτή **ποιός ήταν ο ρόλος της όταν εντάχθηκε παράνομα στο δημόσιο χρέος της χώρας το γιγαντιαίο ποσό των 21 δισεκ ευρώ για το σουόπ της Γκόλντμαν Σακς του 2001** διότι, όπως φαίνεται από τα γραφόμενά της, δεν υπάρχει γι' αυτήν δικαιολογία άγνοιας, ότι δηλαδή δεχόταν εντολές από τον Γεωργίου, διότι, όπως υπονοεί, η ίδια γνώριζε τα πάντα, θεωρητικά και πρακτικά, όσον αφορά την μεθοδολογία ΕΣΑ95 για τον υπολογισμό του δημοσίου χρέους και ελλείμματος, για την

εθνικολογιστική διαχείριση των σουόπς, των νοσοκομειακών οφειλών, των ΔΕΚΟ, κοκ όταν προσυπόγραφε παράνομα την αποστολή των σχετικών στοιχείων στην Eurostat. Βέβαια, από πού τα έμαθε όλα αυτά, θα μας το πεί η ίδια.

4. Η ανώνυμη θρασύδειλη ανακοίνωση στις 18/8/2015 στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ κάτω από το λογότυπο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ υποθέτουμε ότι ήταν ενέργεια της κ. Ξενάκη, ενδεχομένως μετά από σύσταση του ίδιου του Γεωργίου που μάλλον ακόμα ονειρεύεται ότι η καταστροφική του «παντοδυναμία» στην ΕΛΣΤΑΤ θα συνεχιστεί. Καταφανώς, η κ. Ξενάκη **έχει έτσι διαπράξει όχι μόνον το έγκλημα της συκοφαντικής δυσφήμισης, αλλά και της υπέρβασης εξουσίας στα πλαίσια του άρθρου 239 του ΠΚ** καθόσον το συγκεκριμένο κείμενο ενέχει το στοιχείο της επέμβασης στο έννομο αγαθό της προσωπικής τιμής των ατόμων και των ομάδων που η συντάξασα αναφέρει μάλιστα ονομαστικά. Αλλά η παραπάνω ανακοίνωση αποτελεί και δυσφήμιση του Ελληνικού Κράτους και άκρως παράνομη πράξη έξω από κάθε υπηρεσιακή ηθική αρχή Δικαίου και αυτό θα κριθεί από την Ελληνική Δικαιοσύνη.

Μερικά άλλα κτυπητά παραστρατήματα της κ. Ξενάκη στην ως άνω ανακοίνωσή της είναι τα εξής:

5. Η ως άνω κυρία εξισώνει το «εθνικό συμφέρον» αφενός με την παραβίαση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών κατ' εξαίρεσιν για την Ελλάδα και εις βάρος της, και αφετέρου με το κουκούλωμα των αυθαιρεσιών και παρανομιών του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ προκειμένου να φαίνεται η μονοπρόσωπη προεδρική διοίκηση της ΕΛΣΤΑΤ ως ανεξάρτητη και αξιοσέβαστη. Ταυτόχρονα χαρακτηρίζει κακόβουλη συκοφαντία την επιστημονική εντιμότητα των εμπειρογνομόνων του ΔΣ της ΕΛΣΤΑΤ των οποίων τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητες σφετερίστηκε παράνομα ο απελθών πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ εκ προθέσεως και με σκοπό την αποκόμιση οφέλους στον εαυτό του και σε άλλους σύμφωνα με το πρόσφατο Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών με το οποίο αυτός παραπέμπεται σε δίκη στις 2 Σεπτεμβρίου 2015.
6. Η ως άνω κυρία που επί 15 χρόνια άρμεγε το πελατειακό κράτος χαρακτηρίζει κακόβουλο και ως έχοντα μη-υπηρεσιακά κίνητρα τον κύριο Εθνικολογιστή επιστήμονα της ΕΛΣΤΑΤ και της χώρας μας επειδή εξέφρασε την γνώμη του για τα παράνομα που είδε ότι έπραττε ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ και για τον λόγο αυτό απομακρύνθηκε άμεσα από την θέση του τον Σεπτέμβριο του 2010, τον επιστήμονα που επί χρόνια εργάστηκε στην Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών ως βασικό στέλεχος και ως Διευθυντής, που επί χρόνια τον καλούσε η Eurostat να εκπαιδεύει Ευρωπαίους συναδέλφους του επί της μεθοδολογίας υπολογισμού των Εθνικών Λογαριασμών, που έχει δεχτεί διεθνείς επαίνους και έχει κληθεί ως εμπειρογνώμονας να συμμετάσχει σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας στην Ευρώπη, και που είναι Πανεπιστημιακός δάσκαλος επί των Εθνικών Λογαριασμών. Σημειωτέον ότι ο κ. Νικόλαος Στρόμπλος έχει υποβάλει μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, ο οποίος κατά την συνήθειά του ζήτησε πάλι αναβολή στην δίκη εις βάρος του γιατί ήταν, λέει, άρρωστος ο δικηγόρος του!
7. Η ως άνω κυρία κατηγορεί τον Σύλλογο των Υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ που η μονοπρόσωπη προεδρική διοίκηση κυνήγησε αλύπητα, ιδιαίτερα τον πρόεδρο του Συλλόγου επιβάλλοντας παρακράτηση μισθών και καλώντας τον σε πειθαρχικά Συμβούλια τα οποία όμως δεν εύρισκαν λόγο για να στηρίξουν τις αλλόκοτες επιθυμίες του Γεωργίου ο οποίος τελικά χρησιμοποιούσε διατάξεις της προηγούμενης κυβέρνησης για να επιβάλει αυθαίρετες ποινές μόνος του.

8. Η ως άνω κυρία εξισώνει την ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ με την κατάργηση του ΔΣ και την ελέω Θεού διακυβέρνηση της ΕΛΣΤΑΤ από τον απελθόντα, χωρίς έλεγχο και λογοδοσία στην Βουλή, όπως έδει σύμφωνα με τον νόμο, υποστηριζόμενο άκρατα από τον Γενικό Διευθυντή της Eurostat ο οποίος ήταν και ο εντολέας του. Για τον λόγο αυτό, η Eurostat δεν εξέφρασε ποτέ αμφισβητήσεις για τα στοιχεία του (δηλαδή Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει), τα δε στοιχεία του προέδρου υφίσταντο αναθεωρήσεις πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ χωρίς αμφισβήτηση από την Eurostat η οποία στο παρελθόν εξέφραζε αμφισβητήσεις των στοιχείων όταν η αναθεώρηση ήταν μόλις λίγα ευρώ.
9. Ας τονίσουμε και το εξής: **ο Γεωργίου προσπάθησε να αλλοιώσει και την οικονομική ιστορία της Ελλάδας διαβιβάζοντας στην Eurostat απίθανα νούμερα για το διάστημα 1995 και μετά. Τα στοιχεία του αυτά η Eurostat δεν τα ενέκρινε, πιθανόν γιατί φοβήθηκαν τις δικαστικές συνέπειες.**
10. Η ως άνω κυρία μιλάει ακόμα και για τον νόμιμο διορισμό Νομικού Συμβούλου της ΕΛΣΤΑΤ, η αμοιβή του οποίου εγκρίθηκε μεν πρόσφατα, **είχε δε απορριφθεί δύο φορές ως παράνομος ο διορισμός του από το Ελεγκτικό Συνέδριο.** Σημειωτέον εδώ ότι ο απελθών πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ είχε μπλοκάρει διορισμό Νομικού Συμβούλου στην ΕΛΣΤΑΤ από την αρχή της θητείας του, το 2010, χρησιμοποιώντας διάφορα κόλπα και, παραπλανώντας το ΔΣ, χρησιμοποιούσε διάφορους φίλους του ως Νομικούς Συμβούλους της ΕΛΣΤΑΤ ενώ στην πραγματικότητα αυτοί ήταν αδιόριστοι, τους πλήρωνε βέβαια με τα λεφτά του Ελληνικού λαού για να υποστηρίζουν αυτοί τις ανομίες του. Ένας από αυτούς τους φίλους της μονοπρόσωπης προεδρικής διοίκησης της ΕΛΣΤΑΤ ήταν και ο κ. Θάνος Τσεβάς, δυστυχώς υιός του αείμνηστου Εισαγγελέα κ. Δημητρίου Τσεβά του Πολυτεχνείου.
11. Όσον αφορά το έργο, ή, επί το ακριβέστερον, την καμένη γή, της μονοπρόσωπης προεδρικής διοίκησης της ΕΛΣΤΑΤ που τελέστηκε σε συνεργασία με την κ. Ξενάκη, και 2-3 άλλους υπάκουους υπαλλήλους που ασφαλώς προάχθηκαν, αρκεί να αναφέρουμε τις στατιστικές παλινωδίες της απογραφής πληθυσμού του 2011 που την μια φορά ο Γεωργίου μας έβγαξε 10 εκατομμύρια Έλληνες, την άλλη μας έβγαξε 9 εκατομμύρια, οι δε Δήμοι και οι Κοινότητες είχαν όλοι, άκουσον-άκουσον, δύο ή τρία μηδενικά ως τελευταία αριθμητικά στοιχεία, δηλαδή 13000 άτομα ή 3500, ή 5500, ταυτόχρονα δε οι μετανάστες δεν απογράφηκαν κατά το 90%, η δε τότε πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, κ. Βάσω Παπανδρέου, πρότεινε να ξαναγίνει η απογραφή διότι, όπως είπε στελέχη της Βουλής και φίλοι της, γνώστες της κατάστασης, της είχαν πεί ότι η απογραφή του 2011 ήταν πλήρως παραπλανητική. Πέρασε δε από την Βουλή με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου **μετά την πραγματοποίησή της**, πρώτη φορά στα χρονικά της Στατιστικής μας Υπηρεσίας.

Για την κατάντια αυτή δεν φταίνει οι υπάλληλοι αλλά η εγκληματική διοίκηση της ΕΛΣΤΑΤ που δεν ακολούθησε έγκαιρη οργάνωση και ορθή μεθοδολογία προβάλλοντας ηλίθιες δικαιολογίες. Επίσης, παραπέμπουμε και στα γραπτά του Καθηγητή Στατιστικής ειδικευμένου στα Δημογραφικά, κ. Μανόλη Δρεττάκη. Ας μην μιλήσουμε για την καταρράκωση των Αριθμοδεικτών, την έλλειψη κατάρτισης Αριθμοδεικτών Παραγωγικότητας, την έλλειψη της μέτρησης παγίου κεφαλαίου σε όλους τους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας, τα σχόλια του Διεθνούς Τύπου για το ότι η ΕΛΣΤΑΤ δεν ήξερε να κάνει εποχική διόρθωση, τα καυστικά σχόλια του ερευνητικού τομέα της Αλφα Bank, την μη λειτουργία του Συμβουλίου του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος με ευθύνη του απελθόντος προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, την άρνηση συνεργασίας με την ΕΛΣΤΑΤ Οργανισμών όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, και τόσες άλλες περιπτώσεις διάλυσης του στατιστικού μας συστήματος.

12. Η ως άνω κυρία ψεύδεται ότι τάχα άλλοι ήταν αυτοί που εξύβρισαν την Ελληνική Δικαιοσύνη και όχι ο απελθών Γεωργίου. Όμως, τα γεγονότα την διαψεύδουν όταν **οι ύβρεις του απελθόντος κατά της Ελληνικής Δικαιοσύνης έφθασαν σε τέτοιο άκρατο σημείο που η Επιτροπή Διαφάνειας της Βουλής αναγκάστηκε να τον επιπλήξει δημόσια ότι αυτός διέπραξε θεσμικό ατόπημα.**

Εν κατακλείδι, η όποια κυβέρνηση πρέπει άμεσα να επιληφθεί κατά της ασυδοσίας ατόμων που λειτουργούν ως δημόσιοι υπάλληλοι προσβάλλοντας το Κράτος και τους πολίτες με σκοπό την αποκόμιση προσωπικών ωφελειών. Στην προκειμένη περίπτωση της ΕΛΣΤΑΤ, **το καλλίτερο πρώτο βήμα που η κυβέρνηση έχει να κάνει θα ήταν η θεσμική επαναφορά του ΔΣ της ΕΛΣΤΑΤ, όπως ισχύει σε όλα τα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.**

Ανεξαρτησία και μονοκρατορία δεν πάνε ποτέ μαζί.